

tekst: W. Kerkhof, muziek: W. Kerkhof

Al zinkt mijn schip al sterft mijn kat

Ik laat geen traan

Al dat huilen zit zo ver bij mij vandaan

Ik loop daar niet zo makkelijk mee te koop

Ik huil alleen maar in de bioscoop

Ontspoort mijn trein krijg ik ontslag

Ik hou het droog

Ik kijk hoogstens wat verwijtend naar omhoog

Maar voor mij is al gauw het einde zoek

Bij iets ontroerends op het witte doek

Niet bij ellende, maar bij mooie dingen

Stromen waterlanders bij het happy end

Als ze in de film tot slot een duetje zingen

Daarbij verbleekt de watersnood 't is ongekend

Helaas bij rouw, verdriet en droeve zaken

Sta ik als kouwe kikker slecht bekend

Het is wel erg, het wil me heus wel raken

Ik huil alleen maar om een happy end

Al zinkt mijn schip al sterft mijn kat

Ik laat geen traan

Al dat huilen zit zo ver bij mij vandaan

Ik loop daar niet zo makkelijk mee te koop

Ik huil alleen maar in de bioscoop