

tekst: W. Kerkhof, muziek: W. Kerkhof

Als je je auto na trouwe dienst van achttien jaar

Zwijgend naar de paardenslager brengt

Nog een laatste hinnik, en dan word je gewaar

Dat hij uit de koplamp nog een laatste traantje plengt

Want hij heeft ook gevoel dat weet je best

Hij reed precies waar jij hem hebt gestuurd

Je hebt met LPG zijn dorst gelest

Je vriendin heeft de hoofdsteun geborduurd

Man en Paard

Is dit zijn dood wel waard

Had hem toch nog maar gespaard

Al is het maar voor even

Een nieuwe koppakking die doet de boel weer leven

Het paardenhoofdstel hing daar aan de muur

De knalpijp hangt nu op dezelfde plek

Want die viel eraf het allerlaatste uur

Ja iedereen verklaarde me voor gek

Maar hij had ook gevoel dat weet je best

Kon galopperen, slalom, ren of draf

Doorstond glansrijk elke autotest

Was sneller dan een Simca, pienterder dan DAF

Man en Paard

Is dit zijn dood wel waard

Had hem toch nog maar gespaard

Al is het maar voor even

Een nieuwe startmotor die doet de boel weer leven

Man en Paard

Is dit zijn dood wel waard

Had hem toch nog maar gespaard

Al is het maar voor even

Een nieuw motorblok dat doet de boel weer leven