

tekst: W.Kerkhof muziek: W.Kerkhof

Mensen vragen wel, reis jij alleen?

Is dat niet saai geen mensen om je heen

Ach maak je geen zorgen meer om mij

Altijd is een kleine vriend hier aan mijn zij

Is het in Accra of in een Boliviaanse bus

Altijd is hij bij me, Tinnitus

Hij zit in mijn hoofd, niet in mijn oor

Is ie een frequentie die ik ooit verloor?

Vaak ben je je er niet van bewust

Maar je hoort hem goed als je eens even rust

In Brokopondo of Liberia

Dat geruis reist je altijd achterna

Tinnitus is er wel en is er niet

Overstemt een gevoelig luisterlied

De piep heeft zich genesteld in het brein

Helaas dat wij altijd samen zijn

Tinnitus is een fantoomgeluid

Ooit ging hij aan,ÂÂÂÂ nooit gaat de knop op “uit”

Niemand weet waar je de klemtoon legt

Er wordtÂÂÂÂ tinnietus en tinnituus gezegd

Mensen vragen wel , reis jij alleen?

Is dat niet saai geen mensen om je heen

Ach maak je geen zorgen meer om mij

Altijd is een kleine vriend hier aan mijn zij

In Zwammerdam of aan de Bosporus

Altijd is hij bij me, Tinnitus

In Zwammerdam of aan de Bosporus

Altijd is hij bij me, Tinnitus