

**Tekst: W.Kerkhof muziek:W.Kerkhof**

Een halve eeuw zie je op elke kaart

die je openslaat

In Vlaardingen de Hudsonstraat

En dat hij niet bestaat

Dat doet de mensen daar geen zier

Ze houden meer van feesten

met haring en met bier

Hij is ontworpen met een bocht

Het leek wel een gedrocht

Een straat die niemand zocht

Nooit is er een huis verkocht

Hij is er niet, maar toch een eerbetoon

Aan iets dat niet mocht komen

onze eigen Twilight Zone

Maar bij nieuwe maan

Dan wordt alles anders

Dan kijk je zo recht door de schutting heen

Dan kan je wel die straat betreden

Alsof de eeuwen zijn vergleden

Zie je krijgers ploegen door het veen

Duizend jaar gelee

Toen kwam Dirk de Derde

Hij zette Holland op de kaart

En juist op die plek

Heeft hij een burcht gesticht

En werd er tol verplicht

Oorlog met bisdom Sticht

Voor de keizer was het een nederlaag

De Slag bij Vlaardingen heeft hij gewonnen

Maar over de Hudsonstraat

blijft de historie vaag