

Tekst:W.Kerkhof muziek:W.Kerkhof

Mijn zevende verjaardag de Kleine Bosatlas

Die heb ik in een korte tijd verslonden

Steden en rivieren ik zag precies waar alles was

Kijk hier is Rio de Janeiro daar ligt Londen

Vraag maar ik weet alles

Vraag maar ik weet alles

Een wijsneus nu noem je dat een nerd

Tussen al die grote mensen

Heeft dat kleine ventje

Uren met zijn atlas rondgeleurd

Handig bij een pubquiz al die feitjes in je kop

Hoe heet de koningin van Lombardijen

Als je eenmaal bezig bent dan houdt het nooit meer op

Begint je hersenpan steeds verder uit te dijen

Vraag maar ik weet alles

Vraag maar ik weet alles

Het antwoord geef ik je zo cadeau

Als je nu wat weten wil

Dan ga je zelf op zoek

En op Google Maps daar vind je alles zo

Bijna de hele atlas bezocht ik als toerist

Zoveel mooie plekken verre streken

Ik merkte hoe meer ik zag hoe minder of ik wist

Heb overal toch echt niet goed gekeken

Vraag maar ik weet alles

Vraag maar ik weet alles

Dat zeg je niet als je je blik verbreedt

Met alles wat je ziet

Dringt het steeds verder door

Wat je allemaal niet weet