

Gedicht: Piet Paaltjens

aanvullende tekst:W.Kerkhof muziek:W.Kerkhof

“Op het hoekje van de Hooigracht en van den Nieuwe Rijn

Daar zwoer hij dat hij zijn leven lang

Mijn boezemvriend zou zijn

En halverwege tusschen de Vink en de Haagsche Schouw

Brak hij, zes weken later, zijn eed van vriendentrouw”

Ik heb in Leiden gestudeerd, bijna net zo lang als Piet

Ik was een bleeke jongeling maar tot zelfmoord kwam het niet

Wij zijn al 40 jaar bijeen zonder eed van vriendentrouw

We speelden vrolijk op de Hogewoerd in het SSR gebouw

Mijn jongensdroom was dominee liefst in Zwart Nazareth

Als ik daar op de Lange Haven loop doe ik een schietgebed

Ik zie in een flits het beddenkoord en schreeuw nee doe het niet

Het verzorgingshuis is juist gesloopt het heette Haverschmidt

Op het hoekje van de Hooigracht en van den Nieuwe Rijn..

