

tekst : W. Kerkhof, muziek : W. Kerkhof

Stel u voor : een eenvoudig timmerman wordt plotseling door zijn baas ontslagen
In zak en as want ja hij kan alleen maar timmeren en zagen
Daar hangt een strijkstok aan de muur, daaraan wil hij zich gaan verhangen
En overstuur grijpt hij de zaag gedreven door zijn doodsverlangen

Ach wat een mooie melodie, dat geeft weer zin om door te leven
Het is alsof ik de zon weer zie, of hij nu schijnt is om 't even

Een arm geschiedenisstudent die zakte voor een groot tentamen
Zijn kans op werk is één procent, en iedereen kan dat beamen
Daar staat de oude contrabas geveerd in rose door zijn opa
En woedend geeft hij haar een schop, nu toert hij door Noord West Europa

refr.

Men kan als beeldend kunstenaar vandaag niet meer behoorlijk verven
Er staan gelijk ministers klaar om armoe in zijn ziel te kerven
Een houten voorwerp pakt hij beet daarmee wil hij de booswicht raken
Zoals u weet 't is een gitaar daarmee gaat hij de boel vermaken

refr.