

tekst en muziek : B.C. Farlow - A. Stein - E. Hager - M. Richards, vertaling : W. Kerkhof

Hawaii blues, Hawaii blues

I can almost feel the sand inside of my shoes

Hawaii blues

And when the sun goes down the deep blue sea

I wonder when the boat sails to Waikiki

Hawaii blues, Hawaii blues

Ik zit hier nu wel in Oahu

Maar ik wil naar huis terug

Ik word ziek van die rieten rokjes

Een palmboom kriebelt in m'n rug

Ik word hier gek, maar voor ik vertrek

Koop ik nog even vlug zo'n Hawaii blues

refr.

Ik zie al die heupen zachtjes wiegen

Maar ach ik ben al veelste moe

Ik heb maar één gedachte

Ik wil naar Holland toe

Daar kent geen mens de Hula dance

En geen Aloha hoe, of de Hawaii blues

refr.