

tekst : W. Chanson, muziek : W. Chanson

Jongens kom kijken de wagen staat voor
De dieven worden weggereden
Daar zie je de jongens hun handen geboeid
Die heus niet het ergste deden
Vaak is het een jongetje lang werkeloos
Die het deed daar hij niets kon verdienen
Nou dan zie je de moeders staan aan het station
Die stil in een hoekje staan grienen

Lach nooit als je die wagen ziet staan
Je kunt hem gerust wel betreuren
Denk maar alleen, wat hij heeft gedaan
Kan morgen mij ook gebeuren

Wat is het niet wreed als je loopt langs de straat
En overal zie je die weelde
Dan denk je hoe mooi is het toch rijk te zijn
Wat arm zijn wij dan toch misdeelden
Maar als dan je kinderen vragen om brood
En je kunt ze ook dat niet eens geven
Nou dan steel je maar want het is voor je kind
Die heeft toch ook het recht om te leven

refr.

'T is niet altijd een dief die de wagen in gaat
En dat is natuurlijk weer het mooie
Het zijn soms die jongens die geen dienst willen doen
En die ze de nor maar in gooien
Maar hij die vermoordt en die geld heeft zo'n ploert
Hem wordt steeds die schande vermeden
Hij wordt heus niet in die wagen vervoerd
Maar in z'n eigen Tatra weggereden

refr.