

tekst: W. Kerkhof, muziek: W. Kerkhof - A. van der Graaf

Je krijgt zo'n honger na zo'n lange rit
Ah ik geloof dat daar een tentje zit
Dus je zet je auto aan de kant
Hier is het wegrestaurant

Maar oei wat is het toch een scherpe prak
Je gooit je sambal in de plantenbak
De hele zaak die vliegt al in de brand
Dag schotel, weg restaurant!

Dag schotel, weg restaurant
Net zat ik er nog met mijn kopje in mijn hand
Nu eten vlammen gretig van dit pand

Maar de honger was nog niet gestild
Al het eten was er toch gegrild
Je weet toch dat ik daar niet tegen kan
Alweer zo'n wegrestaurant

En binnen kijk ik de serveerster aan
Ik voel me al in lichterlaaie staan
Ze is aanstekelijk en bruinverbrand
Onblusbaar met water en zand

refr.